

Paardrij Vakantie 2018



Vrijdag 27 juli

Vrijdag 27 juli was het dan eindelijk zover! De paardrijvakantie waar iedereen zo naar uitkeek. Het vaste groepje met Koen, Gideon, Tom, Tessa, Hennie, Anouk en Sanne was weer van de partij.

Hennie werd opgehaald in Veenendaal. Nadat Hennie, Noortje en Emma de boodschappen hadden opgehaald gingen ze snel door naar de Maria Hoeve. Anouk zat daar al te wachten met haar ouders. Niet veel later kwam een voor een de rest van de groep.

Nadat iedereen zijn spullen bij de bedden had gelegd hebben we snel een voetenbadje opgezet. Het was wel 37 graden! Natuurlijk kon een watergevecht ook niet ontbreken. 's Avonds had iedereen natuurlijk wel honger. Noortje heeft voor iedereen een erg lekkere pastasalade gemaakt.





Zaterdag 28 juli

Ook vandaag was het weer erg warm. Bijna te warm op paard te rijden, maar als echte ruiter laat je je natuurlijk niet afschrikken door de warmte. Na het ontbijt met croissantjes van de bakker kwam Marcel al snel en was het tijd om de paarden op te zadelen. Jacky en DJ mochten allebei weer meelopen. Iedereen kon weer aan Marcel laten zien hoe goed ze konden rijden.

Omdat het zo warm was hebben we de rest van de dag rustig aan gedaan. Iedereen had tijd voor zichzelf en kon tv kijken of even kleuren. Vandaag hadden we ook een gast: Ronnie. Op verzoek van velen hebben we met het recept van Maarten chili con carne met wraps gemaakt. Helaas mochten we 's avonds na het eten geen kampvuur maken vanwege de droogte. We hebben 's avonds nog lang buiten kunnen zitten onder het genot van een drankje en chips.





Zondag 29 juli

's Ochtends werden Noortje en Emma verrast met koffie en thee op bed. Natuurlijk konden de croissantjes van de bakker niet ontbreken bij het ontbijt. Iedereen stond na het ontbijt al weer klaar om te gaan paardrijden.

's Middags had iedereen weer even tijd voor zichzelf. Ook vandaag was het weer warm. Na het avondeten was het dus tijd voor een welverdiend ijsje. Met z'n allen zijn we naar het dorp gelopen en hebben we een lekker ijsje van Ijs van Co gegeten. Ook een drankje op het terras van Marcel kon niet ontbreken.







Maandag 30 juli

Op een paardrijvakantie rij je natuurlijk echt elke dag paard. Ook vandaag heeft iedereen weer paardgereden na het ontbijt. Iedereen kon weer oefenen met slommen en over de balkjes heen stappen.

's Middags zijn we met z'n allen gaan zwemmen bij zwembad Malkander in Apeldoorn. Het was erg warm, dus we konden ook lekker in het buitenbad zwemmen. Op het water lag een mat waar je overheen kon rennen. Het was erg lastig om je evenwicht te bewaren maar het is een aantal toch gelukt om naar de andere kant te komen.

Na het zwemmen hebben Tom en Anouk heerlijke hamburgers voor ons gebakken! Na zo'n drukke dag had iedereen wel honger natuurlijk





Dinsdag 31 juli

Marcel was er 's ochtends weer voor het paardrijden. 's Middags zijn we met z'n allen een huifkartocht gaan maken. We hebben een mooie rit gemaakt. Na de huifkartocht hebben we op de boerderij pannenkoeken gegeten. Ondanks dat het mooi weer was moesten we binnen eten vanwege een grote brand in de buurt. De pannenkoeken smaakten heerlijk! Het was moeilijk om de lekkerste uit te zoeken. Sommigen konden zelfs twee pannenkoeken op!







Woensdag 1 augustus

Vandaag was de dag van de fotoshoot! Maar eerst natuurlijk gewoon paardrijden met Marcel. Een aantal gingen zelfs zonder zadel en hoofdstel! Gideon maakte het helemaal bont door ook nog eens achterstevoren op het paard te gaan zitten. Tom en Anouk gingen heel romantisch samen op Jacky.

Na het middageten was het tijd voor de fotoshoot. Anouk had voor de foto's een prachtige jurk aan gedaan. Jacky werd natuurlijk ook uitgebreid mooi gemaakt. Een voor een mocht iedereen op de foto.

Na de fotoshoot was het tijd om te gaan douchen en om naar de braderie te gaan. Na een paar rondjes over de braderie te hebben gelopen hebben we heerlijk bij Marcel patat gegeten. Wat kan hij dat toch lekker maken!















Donderdag 2 augustus

Woensdag was helaas de laatste dag paardrijden met Marcel. Maar gelukkig niet de laatste keer paardrijden. Omdat we bij Marcel maar met twee paarden tegelijk konden rijden zijn we donderdag met z'n allen een buitenrit gaan maken in Ede bij The Mill Ranch. Met een aantal hele lieven paarden gingen we het bos in. Ook Noortje en Emma gingen mee op het paard. In totaal hebben we heerlijk 1,5 uur door het bos gereden. Tussendoor zijn we gestopt voor foto's. Bij terugkomst op de stal stond het drinken en de chips al voor ons klaar.

's Avonds hebben we nog een keer patat gegeten. De een had een kapsalon en de ander een frikadel. De laatste hebben we met bijna iedereen nog gedanst op muziek. Een mooie afsluiting van een mooie vakantie.





Vrijdag 3 augustus

Helaas ging de week veel te snel voorbij. We hebben heel erg mooi weer gehad. Vrijdag nog een laatste keer croissantjes van de bakker. Daarna werd iedereen opgehaald en zijn Tessa en Hennie afgezet in Veenendaal.

We hopen jullie op 3 november weer op het jaarfeest van Tendens Vakanties te zien!

En natuurlijk hopelijk tot volgend jaar op paardrijvakantie!

Noortje & Emma